

VER BOEKEN...



Soms word je als enthousiaste lezer aangenaam verrast. Verschijnt er een boek dat het lezen meer dan waard is. Of in dit geval zelfs een zevental boeken. Ik heb het over de titel 'Zestig jaar later', met als ondertitel 'Zeven boeken over de woelige geschiedenis van de babyboomgeneratie'.

EEN
MUST
VOOR ^{DE}
BABY
BOOMERS

De boeken beschrijven op intrigerende wijze het leven in de jaren 1936 tot en met 2025. Feitelijk zijn het avontuurlijke romans, geschreven met de blik van de generatie van de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog.

Door te kiezen voor een romanvorm zorgt de schrijver ervoor dat het lekker lezen is. Geen saaie geschiedenisles, maar een ontspannen manier om terug te blikken en vooruit te kijken. Hoe was het in de tijd voor de geboortegolf? Wat was kenmerkend voor de jaren vijftig? En hoe verliepen de decennia erna? Om ten slotte in deel 7 een blik te werpen in de tijd die voor ons ligt. Hoe zal het gaan in het grote deel van de eeuw dat ons nog te wachten staat?

Schrijver David Grabijn laat zien dat hij kan schrijven. Dat de complete serie dan ook nog eens zeer betaalbaar is, € 49,- voor de gehele set, is een mooie bijkomstigheid. ■

Drs. Jock van Vliet

